

## Vraag het aan Morya



### Je kan ermee leren omgaan

“‘Het is goed dat de ander anders is. Hij mag zo zijn, daar is niets op tegen.’ Zelfs als er dingen zijn waar je je aan zou kunnen ergeren, laat dat. Beoordeel dat niet. Zie het als gewoon een eigenaardigheid en zie dat je daar ook mee kan leren omgaan, zodat je kan beseffen: ‘die mens ziet gewoon niet dat het iets vervelends of lastig of eigenaardig is en die moet er dus nog achter komen vanuit wat hij rond zich zou kunnen zien.’

Maar als die dat niet kan zien, moet je hem daar niet in helpen. Dan moet je gewoon jezelf proberen te zijn, zonder je te ergeren, zonder je eraan te storen.

Het is dus belangrijk dat je naast ieder mens kan staan, wat hij of zij ook zegt of doet, zonder erdoor gechoqueerd te zijn en terwijl je toch in jezelf blijft.”

A handwritten signature in dark red ink, reading 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 429

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---